



# Nieuwsbrief Hilde van der Draai

*Assist South Sudan In Strengthening Teachers in Christ*

Mei 2014.

Lieve mensen,

Dankjewel voor de interesse die jullie tonen in het werk dat we doen in Zuid Sudan. Ik voel mij bemoedigd door jullie ondersteuning, gebed en email berichten!

In mei hebben we enkele weken vakantie gehad. Tijdens deze vakantie ben ik naar Tanzania geweest om daar te ontspannen en vrienden van onze partner universiteit te bezoeken. Ik besefte mij pas hoe vermoeid ik was op het moment dat ik tot rust begon te komen. Ik dank God voor Zijn rust en nieuwe inspiratie.

Bedankt voor de bijdragen die jullie hebben gegeven voor het schoolgeld van David. Helaas is zijn vader vlakvoor de vakantieperiode overleden. Natuurlijk was dit verdrietig nieuws voor David, maar hij was in staat om zijn studies snel weer op te pakken.

Na de vakantie ontvingen wij het verdrietig bericht dat één van onze studenten is overleden. In deze nieuwsbrief heb ik een pagina aan hem toegewijd.

Daarnaast deel ik graag meer persoonlijke verhalen van onze studenten in deze nieuwsbrief. Ik wil jullie vragen om te blijven bidden voor onze studenten.

Ik ben gezegend dat ik mag werken voor dierbare studenten met geweldige collega's. Deze maand zijn er gastdocenten aanwezig van verschillende nationaliteiten. Hun passie voor Christelijk onderwijs is inspirerend!

Op de foto sta ik afgebeeld met de gastdocenten uit Tanzania en Amerika.



## Adam had een missie in Nuba Mountains..

Tijdens de vakantie was Adam op missie in Nuba Mountains samen met zendelingen uit Australië. Tijdens de trip functioneerde hij als vertaler en secretaris. Met de groep bezocht hij het noordelijke gedeelte van Nuba Mountains. Ze bezochten de lokale overheid en gaven audio's met het evangelie aan moslims. 92 moslims luisterden naar het evangelie en gaven hun leven aan Jezus. Adam was voor 4 dagen bij zijn familie in zijn dorp. Het was een geweldige ervaring voor hem om deze missie met de zendelingen mee te maken en zijn visie voor Nuba Mountains met hen te delen. De mensen in Nuba Mountains ondergaan op dit moment een moeilijke tijd. Ook dichtbij het dorp van Adam vonden aanvallen plaats tijdens zijn bezoek. We blijven bidden voor de mensen in Nuba Mountains en voor de uitwerking van de visie die de zendelingen hebben voor dit gebied. We danken God dat Adam weer veilig bij ons is.

## Abraham ontsnapte uit zijn dorp..

Toen de oorlog begon in Zuid Sudan in December, was Abraham bij familieleden in zijn dorp. Het dorp werd overgenomen door het oppositie leger van de overheid. Het was voor hem onmogelijk om het dorp te verlaten. In februari deed hij samen met 65 andere dorpsbewoners een ontsnapingspoging, maar helaas vielen ze in de val van de rebellen en moesten ze terugrennen naar hun dorp. Hij verloor zijn spullen, waaronder zijn bijbel. Hij verbleef maanden lang in het dorp, waar voedsel schaars was en de sfeer zeer gespannen was. In april lukte het hem om samen met 150 andere dorpsbewoners te ontsnappen. Hij moest de rivier de Nijl en enkele andere rivieren oversteken. Het is een wonder dat hij nu bij ons is! We danken God voor zijn leven en doen wat we kunnen om hem te helpen, zodat hij dit jaar kan afstuderen. (Op de foto links staan Adam en Joseph afgebeeld met hun docent.)

## Joseph's zijn enige wapen was zijn bijbel..

Toen Joseph zijn vrouw opbelde om te vertellen dat hij tijdens zijn vakantie naar huis kwam, zei zijn vrouw dat hij beter niet kon komen. Hij luisterde niet naar zijn vrouw en ging naar zijn dorp. Toen hij daar aan kwam ontdekte hij dat er geen enkele dorpsbewoner aanwezig was. Iedereen was het bos in gevlucht vanwege een conflict met een ander dorp. Zijn enige optie was om te slapen in het politiekantoor, maar de politiemannen waren bang voor hem en zijn vreemde gedrag. Hij maakte duidelijk aan hen dat hij alleen een bijbel als wapen bij zich had. Overdag kwamen zijn vrouw en kinderen te voorschijn uit het bos en in de avond verstopten ze zich weer in het bos. Vanwege zijn studies moest hij zijn vrouw en kinderen achterlaten in deze onzekere situatie. We danken God dat Hij trouw is en dat hij Joseph weer terug gebracht heeft. Bid met ons mee voor bescherming voor zijn vrouw en kinderen.



“Voordat ik naar ECC

kwam had ik veel

vijanden, maar nu

besef ik dat ze niet

weten wat ze doen,

dus heb ik besloten

om ze te vergeven.”

## Ter nagedachtenis: Both Goal Tiop

Op 20 mei ontvingen we verdrietig nieuws via onze student Andrew die nog steeds in een UN-kamp in Juba is. Hij vertelde ons dat Both is overleden. Both is twee jaar lang bij ons geweest in het onderwijsprogramma. Hij zou dit jaar afstuderen, maar vanwege de oorlogssituatie was het niet mogelijk voor hem om naar ECC te komen. Hij hield zich verscholen in zijn dorp. Hij werd ziek en nadat hij drie dagen constante diarree had, overleed hij. Hij heeft zijn vrouw en kinderen achtergelaten. Ik ben verdrietig dat deze geweldige student er niet meer is. We geloven dat hij nu in de hemel is waar hij niet meer hoeft te lijden. Ik zal hem niet meer vergeten, hij was een perfectionistisch persoon, was altijd aardig en had een geweldig hart voor kinderen en zijn land. Zijn handschrift en zijn werk waren altijd erg netjes. Hij had geen gemakkelijk leven. Tijdens zijn stage-periode in 2013 had hij maagproblemen die werden veroorzaakt door de stress en zorgen voor zijn familie die zich bevonden in een hongersnood. Vorig jaar heb ik nog om gebed voor hem gevraagd vanwege zijn ontstoken voet, God genas zijn voet op een wonderbaarlijke manier. God heeft hem veranderd tijdens zijn training in ECC. Op zijn evaluatie-formulier in 2013 schreef hij: “Voordat ik naar ECC kwam had ik veel vijanden, maar nu besef ik dat ze niet weten wat ze doen, dus heb ik besloten om ze te vergeven.” Both herinnerd ons aan de les van vergeving. We missen zijn aanwezigheid, maar in gedachten is hij zeker bij ons!



(Both is afgebeeld aan de linkerkant van de foto.)

*Behoed mij God, ik schuil bij U. U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat U te boven. Een lieflijk land is voor mij uitgemeent, ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft, zelfs in de nacht geeft mijn hart mij instructies. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, mijn lichaam voelt zich veilig en beschermt. U levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.*

(uit Psalm 16)

**International  
Teams**

International Teams (Ermelo)

Rekening: 1556 67 777

T.n.v. Van Der Draai Soedan

Website: [www.assstinchrist.org/nl](http://www.assstinchrist.org/nl)

