



Assist South Sudan In Strengthening Teachers in Christ

Nieuwsbrief Februari 2013

Persoonlijk

Februari 2013

“Het licht is gekomen!”

Aanbidding!

***Prijs God voor kinderen zoals Tuna en Josephine die nu naar school gaan!**

***Prijs God voor het beantwoorden van het gebed van John en voor zijn gezin in Goli!**

***Prijs God voor mijn nieuwe huis!**

Gebeden:

***Bid voor het gezin van John, dat hun leven in Goli comfortabel zal zijn.**

*** Bid voor Josephine, Tuna, Jido en Mercy en voor een vrolijke en gezegende toekomst.**

*** De aankomende maand zal ik studenten op diverse scholen in Yei bezoeken. Bid voor God's kracht en bescherming tijdens die tijd.**



Dit kleine meisje op de foto is Tuna en zij heeft mij geïnspireerd. Elke dag voorziet de generator ons van elektriciteit op specifieke tijden. In de avond wordt de generator aangezet om 19.30 uur. De zon gaat al rond 19.00 uur onder, dit zorgt ervoor dat rond die tijd iedereen wacht op elektriciteit om het licht aan te kunnen doen. Toen vandaag Tuna riep “Het licht is gekomen!” zette ze mij aan het denken. Het gebeurt soms dat we ons er niet van bewust zijn dat de generator aanstaat, we zitten dan nog steeds in het donker terwijl het licht al is gekomen. Tuna maakte haar broer bewust dat hij niet in het donker hoefde te zitten, want het licht was er al. Daar kunnen we iets van leren! Ik denk dat ook wij elkaar bewust moeten maken van het feit dat we niet in het donker hoeven te leven, omdat het licht al is gekomen! Jezus is ons licht! Door de Heilige Geest leeft hij in ons op aarde! Laten we in dat licht leven en ook onze broers en zussen bewust maken dat ‘het licht al is gekomen!’.



ZEGENINGEN IN GOLI!

Vorig jaar (2012) at ik bijna elke maaltijd met mijn collega John Monjok. Hij was als een broer voor mij. Hij deelde zijn levensverhalen en hij gaf meerder malen aan dat hij ernaar verlangde om bij zijn gezin te zijn. Het was moeilijk voor hem om te communiceren met zijn vrouw en haar bezoeken was bijna onmogelijk; tijdens zijn laatste bezoek reisde hij 2 dagen in een taxi, 3 dagen in een boot en liep hij 2 dagen voordat hij zijn dorp had bereikt. We baden voor de mogelijkheid voor zijn gezin om naar Goli te komen. Zijn gebed is beantwoord! Zijn vrouw en kinderen zijn in Goli! Laten we blijven bidden voor John zijn vrouw en kinderen. Bid dat ze zich thuis zullen voelen in Goli en dat ze snel de Engelse taal kunnen spreken.

Deze maand heeft de college mij gezegend met een nieuwe accommodatie: een knus huisje, gelegen in een rustig deel op de campus. Ik ben heel dankbaar voor dit huis, omdat ik er kan uitrusten en nu ook vrienden en bezoekers kan



ontvangen.

Josephine, Tuna, Jido en Mercy kwamen zaterdagmorgen bij mij op bezoek in mijn nieuwe huisje. Deze kinderen zijn bijzonder voor mij en ik ben erg dankbaar dat ze dit jaar naar school gaan! Ik heb in het bijzonder gebeden voor Josephine (kind aan de linkerzijde) en ik ben God dankbaar voor Zijn antwoord, ze heeft nu de mogelijkheid om naar school te gaan! Het is een zegen om te mogen genieten van hun groeiproces!



** A people in Sudan * Rooted in the Word * Glorifying God **

**International
Teams**

International Teams (Ermelo)
Bankrekening: 1556 67 777
T.n.v. Van Der Draai Soedan

Website: www.assstinchrist.org/nl

40 nieuwe eerste jaars studenten in de onderwijsafdeling!

We zijn erg blij met de 40 nieuwe studenten die we dit jaar hebben ontvangen in het onderwijs programma. We hadden meer studenten verwacht, maar vanwege de economische en instabiele situatie in het land was het voor vele studenten onmogelijk om te komen.

Aanbidding!

* Prijs God voor de 40 nieuwe studenten in de onderwijs afdeling!

* Prijs God voor de goede tijd die we met de studenten hebben gehad in Januari en Februari!

Gebed:

* Bid voor vrede en voor-spoed in Zuid Sudan!

* Bid voor de nieuwe studenten, dat zij in staat zullen zijn om de bril van het bijbelse wereldbeeld te dragen.



Zestien van de nieuwe studenten maken deel uit van het In Service programma. De studenten in dit programma geven al les op een basisschool en komen in hun schoolvakanties naar ECC (Emmanuel Christian College) om training te ontvangen. De groep is heel divers. Sommigen zijn jong en hebben weinig ervaring in het lesgeven, terwijl anderen al in hun vijftige jaren zijn en al aardig wat ervaring in het lesgeven hebben. Tijdens de training in januari/februari 2013 leerden de studenten de basisprincipes van onderwijs en leerden ze nieuwe methodes voor hun lesgeven. De studenten gaven mij de bijnaam "Think Deep", omdat ik hen

steeds aanmoedigde dieper na te denken over hun antwoorden en acties. Zelfs na de lestijden spraken ze mij nog aan met "Think Deep". We hebben er erg om gelachen. De studenten zijn erg gemotiveerd om als leerkracht op hun school een verschil uit te maken voor de kinderen in hun klas.

De overige 24 nieuwe studenten bevinden zich in het eerste jaar van het diploma-programma. Zij zijn voltijd op de campus aanwezig. We zijn in februari met hen een cursus "Bijbels Werelddenken" gestart. Mijn collega Daniel Ohide legde de waarheid en leugens in de Zuid Sudanese samenleving uit. De studenten zijn tot ontdekking gekomen dat ze beïnvloed worden door vele leugens in hun samenleving. Door middel van uitspelen van drama sketches, lieten de studenten o.a. zien hoe hun samenleving gelooft dat 'regenmakers' de regenval beïnvloeden en hoe de 'regenmakers' als goden worden gezien.



De studenten hadden dagelijkse gesprekken over het huwelijk en gezinsleven. Het principe dat elke man één vrouw behoort te hebben volgens de bijbel, was nieuw voor een aantal studenten. Eén student zei; "Ik heb drie vrouwen en ik was van plan om 1000 te hebben, maar nu weet ik dat ik eigenlijk maar 1 zou moeten hebben. Ik zal mijn 3 vrouwen niet afwijzen, maar ik zal het bij 3 laten en voor mijn 3 vrouwen zorgen." Het is geweldig om te zien hoe de studenten groeien en hoe ze vol nieuwsgierigheid de bijbel lezen.



Nieuwsbrief
Februari 2013

Studenten

Getuigenissen uit Nuba Mountains

We zijn blij dat het aantal studenten uit Nuba Mountains groeit. Tijdens de kerstvakantie zijn sommige van onze studenten teruggegaan naar Nuba Mountains om hun familie te bezoeken. De situatie in dit gebied is nog steeds erg onveilig. Een student beschreef "Het is als het gevecht tussen David en Goliath. Wij (Nuba bewoners) zijn als David; we zijn klein en hebben niet veel wapens in vergelijking met de Arabieren van Noord Sudan. In de-

ember zag ik toe hoe ons gebied werd aangevallen door de Arabieren met tien tanken, hoewel wij maar 3 tanken hadden waren we sterk genoeg om ons gebied te beschermen. Daar zag ik echt God's hand in. Ik wilde in eerste instantie in Nuba Mountains blijven om mijn familie en burens te

beschermen en meevechten in de oorlog, maar mijn vader bemoedigde mij om terug te gaan naar Goli en mijn studie af te maken. In 2012 vond ik het moeilijk om mij op mijn studie te concentreren, omdat ik steeds dacht aan mijn familie in Nuba. Nu heb ik gezien hoe God de mensen beschermt en voel ik me bemoedigd om mijn studie af te maken. Ik kan alleen maar bidden en op God vertrouwen."

"Ik zie God's Hand in de strijd in Nuba Mountains. Het is als het gevecht tussen David en Goliath. God helpt ons. Ik kan alleen maar bidden en op Hem vertrouwen."



"Als enige Christen in het dorp had ik het zwaar, maar ik dank God dat Hij mij heeft beschermd en zelfs hier in Goli heeft gebracht. God is echt een goede God".

Eén van de eerste jaars studenten deelde met mij zijn indrukwekkende getuigenis. Hij groeide op in een moslim gezin in Nuba Mountains. Zijn ouders waren gestorven toen hij nog jong was en hij groeide op met zijn oudere broers. Toen een aantal jaren geleden een Christen op bezoek kwam in zijn dorp, vroeg de Christen of hij hem wilde helpen met het vertalen van zijn preken. Hoewel de leiders van de moskee hem besloot 'onze student' toch om door te gaan met het vertalen. De student was geraakt door de boodschap van de Christen en besloot om de Koran met de bijbel te vergelijken. Hij ontdekte dat Jezus de Waarheid is en door middel van een droom bevestigde God zijn hartsverlangen om Christen te worden. De oudere broers en moskee leiders waren niet blij met zijn beslissing. Toen de Christen zijn missie had volbracht en verder reisde, bleef 'onze student' achter als enige Christen in zijn dorp. Dit was niet gemakkelijk.. Via een organisatie is hij in Yei terechtgekomen en nu start hij bij ons zijn opleiding voor leraar basisonderwijs! Hoewel zijn broers boos op hem zijn omdat hij Christen is geworden, behoud hij nog wel contact. Hij bidt dat zijn familie en dorpsbewoners Jezus ook zullen leren kennen. Bid je mee?

** A people in Sudan * Rooted in the Word * Glorifying God**