



Nieuwsbrief

Hilde van der Draai

Assist South Sudan In Strengthening Teachers in Christ

November 2012

Dankbaarheid!

* Dank God voor het afgelopen schooljaar. Terwijl we bezig zijn met de jaarlijkse rapporten, realiseren we ons dat God dit jaar in beweging was in Goli en in het leven van de studenten.

* Dankbaar zijn we voor de donatie die we hebben ontvangen voor het transporteren van onderwijsmaterialen van Nederland naar Zuid Sudan.

Gebod:

*Bid voor de studenten die naar hun regio's zullen afreizen om daar kerste te vieren. Bid voor hun veiligheid en een vruchtbare tijd in hun vakantie.

* Bid voor het bezoek van Melodie van Iteams Canada. Zij zal voor 10 dagen in ECC zijn. Bid voor een inspirerende tijd samen.

*Op 7 december vlieg ik naar Nederland. Bid voor een veilige reis (via Uganda) en een goede overgang naar Nederland.

* Bid voor praktische en financiële assistentie voor de programma's in 2013.

Liefde voor jonge kinderen...

Mijn eerste jaar in Zuid Sudan is alweer bijna voorbij. In December kom ik terug naar Nederland om even 'af te koelen' en vervolgens zal ik in 2013 weer aan de slag gaan met nieuwe onderwijsprogramma's in ECC/ Zuid-Sudan.

Afgelopen oktober heb ik een cursus over jonge kinderen/ kleuteronderwijs gegeven. Bijbelverzen die ons in de cursus inspireerden waren; Mattheus 18:3 "Ik verzeker jullie, als jullie niet veranderen en worden als een kind, dan zul je het Koninkrijk van de Hemel zeker niet binnengaan." Jezus heeft zijn liefde en zorg voor jonge kinderen aan ons laten zien. Mattheus 19:14 "Laat de kinderen tot mij komen, want het koninkrijk behoort toe aan wie is zoals zij."

Kinderrechten?

We begonnen de cursus met verschillende visies op jonge kinderen en hun rechten. De meeste studenten hadden nog nooit van de kinderrechten gehoord. Toen ik ze vroeg naar de situatie van de kinderen in hun leefomgeving, schrok ik toch wel van hun antwoorden. De studenten gaven aan dat mensen zich niet beseffen dat kinderen bescherming, voorzieningen en deelname aan activiteiten nodig hebben. De studenten kwamen met het idee om een campagne te starten om de rechten van kinderen bekend te maken in hun omgeving.

Een student schreef in zijn reflectie:
"De meeste ouders in Zuid Sudan zijn streng voor hun kinderen, daardoor kunnen kinderen geen ideeën delen en hun emoties niet uiten. Hier zou iets aan gedaan moeten worden, bijvoorbeeld door een champagne te voeren in de dorpen. Mensen zouden onderwezen moeten worden over spel activiteiten, want daarin leren kinderen veel. Kinderen zijn gelukkig als ze spelen en als ze gestimuleerd worden door de leerkracht.

Observatie

De studenten hebben op basisscholen het gedrag van jonge kinderen geobserveerd. Zij diagnostiseerden gedrag en leerproblemen en ontwierpen vervolgplannen voor de kinderen. Een student schreef na afloop van de lessenserie: "Elke actie die de leerkracht uitvoert om het kind te disciplineren, zal gebaseerd moeten zijn op een duidelijk

begrip van het kind en het motief van zijn acties. Bijvoorbeeld, een leerkracht zou niet direct een kind met ongewenst gedrag moeten slaan, maar zou na moeten gaan waar het gedrag vandaan komt en of er problem is in zijn familie. De leerkracht zou een situatie voor het kind moeten creëren dat het gedrag positief zal veranderen."

Presentaties

We eindigden de cursus met presentaties. De studenten ontwierpen en presenteerden een thematische lessenserie. De presentaties waren indrukwekkend: de leerlingen ontvingen keuze mogelijkheid en de konden onafhankelijk werken. Ik ben God dankbaar voor de groeiende passie van de studenten voor jonge kinderen.



Foto: Enkele kinderen kwamen uit nieuwsgierigheid onze klas binnen.

Wil je meedoen?

We zijn op zoek naar nieuwe deelnemers voor de thuis front comité in Nederland. .

* Maandelijkse gebedsbijeenkomsten voor de missie in Zuid Sudan.

*Het promoten van de missie.

*Bemoedigen en op een praktische manier assisteren vanuit Nederland.

We zijn op zoek naar materialen om naar Zuid Sudan te transporteren: Schoolborden, white boards, computers, printers, Engelse leesboeken en ander onderwijsmateriaal.

Praktische hulp:

Voor het organiseren, verzamelen en vervoeren van de genoemde materialen naar een container in Rotterdam.



Zin om ons te Assisteren in de missie?

** A people in Sudan * Rooted in the Word * Glorifying God**

International Teams

International Teams (Ermelo)
Banknummer: 1556 67 777
T.n.v. Van Der Draai Soedan

Website: www.assistinchrist.org

Een kijkje in de klas van onze In Service Student: Sunday Apai.

Sunday loopt elke dag twee uren om haar school te bereiken. De meeste kinderen lopen ongeveer een uur voordat ze de school bereikt hebben.

Het schoolgebouw bestaat uit klei, modder en gras. Ook de banken zijn gemaakt van lokale materialen.



De kinderen in de klas van Sunday komen uit verschillende regio's in Zuid Sudan. Zij zijn gevlucht vanwege de oorlog in het noorden van het land. De ouders van de kinderen zijn naar Yei gekomen omdat ze hopen op veiligheid onderwijs voor de kinderen.

De helft van de kinderen spreekt Engels terwijl de andere helft Arabisch spreekt.

In Zuid Sudan gaan heel weinig meisjes naar school. Gelukkig heeft Sunday wel enkele meisjes in haar klas. Ze geeft ze speciale aandacht. Op de foto bemoedigt ze een meisje tijdens een presentatie.

