



Nieuwsbrief

Hilde van der Draai

April 2012

Assist South Sudan In Strengthening Teachers in Christ

Gebedspunten:

- * Bid voor de toekomst van de baby van Makka haar zus.
- * Bid voor onze studenten die naar communities reizen. Dat zij zullen getuigen van de Waarheid en het Evangelie van Vrede zullen verspreiden.
- * Bid voor vrede tussen Sudan en Zuid Sudan en voor speciale bescherming voor de gezinnen van onze studenten.
- * Bid voor onze trip naar Tanzania (van 18 April tot 5 Mei). Ik zal samen met 2 collega's per bus reizen naar onze partneruniversiteit in Aursha.
- * Bid voor mijn gezondheid; ik heb nu al twee keer malaria gehad en ben er nu van hersteld. Bid dat de malaria niet terug zal komen.

Feiten:

- * Het outreach onderwijs programma (In-Service) zal starten op 21 Mei in de regio van Yei.
- * De advertentie van het outreach onderwijs programma klinkt een maand lang elke dag op de lokale radio Spirit FM.
- * Meer regio's in Zuid Sudan hebben interesse getoond in het outreach onderwijs programma.

International Teams

International Teams (Ermelo)
Banknummer: 1556 67 777
T.n.v. Van Der Draai Soedan

Website: www.assinstinchrist.org

Klaar voor de strijd; Gods strijder!

Twee weken geleden ontdekte ik de betekenis van mijn naam (Hilde): "Klaar voor de strijd" en "Gods strijder". Terwijl de strijd tussen Zuid Sudan en Sudan nog steeds gaande is, is het niet mijn bedoeling om mee te vechten met de soldaten in de grenzende gebieden. Mijn doel is om klaar te staan als Gods strijder voor de Waarheid.

Bijbels Wereldbeeld

In een periode van twee weken hebben we de geweldige cursus 'bijbels wereldbeeld' gegeven. Samen met Daniel (mijn Zuid-Sudanese collega) hebben we het cursus materiaal ontwikkeld. We hebben onze studenten uitgedaagd om door verschillende brillen te kijken. De studenten ontdekten dat een bril letterlijk hun beeld van de wereld beïnvloed, bijv. door de zonne-bril wordt alles donkerder etc. Verschillende wereldbeelden kwamen naar voren. We legden uit dat wanneer de studenten de bril van het 'Bijbelse Wereldbeeld' dragen, zij de Waarheid zullen ontdekken die God laat zien in de Wereld, Wereldse leugens die geaccepteerd zijn als waarheid in deze wereld door religies, culturen en tradities worden door het 'Bijbelse Wereldbeeld' zichtbaar.



"De grootste leugen in mijn community was: Onderwijs nooit een meisje."

Als kind werkte Makka om geld te verdienen voor haar schoolgeld. Ze groeide op in een arme familie en haar vader stierf toen ze een tiener was. "Ik dank God dat Hij mij deze kans heeft gegeven om te studeren in ECTC!"

Krachtige Leugens!

Tijdens de cursus veranderde de eetzaal in een debatzaal. De studenten discussieerden over de krachtige leugens waarin ze hun hele leven hadden geloofd. Eén student besefte zich dat hij niet zou moeten geloven in de "kleine goden" die worden aanbeden in zijn samenleving. Hij realiseerde zich dat hij de leugens en trucs van hekserij niet zou moeten accepteren. We behandelden vragen zoals "Wie ben ik?". Een student zei: "Ik ben zoals een duif, ik wil graag een vredestichter zijn." Twee studenten ontdekten dat de negatieve impact van hun naam. Eén student heette "Slaaf". Tijdens de cursus besloot hij om deze naam te veranderen. Een andere student droeg de naam "Armoede", vanaf nu noemen zijn klasgenoten hem "Rijk".

Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag gaven we de studenten de mogelijkheid om hun leven aan de Waarheid te geven: Jezus. We hebben de voeten gewassen van alle studenten (36) en voor hen gebeden. Als gezamenlijk afsluiting deelden we het Heilig Avond-



maal en een paar dikke knuffels. De cursus had een levensveranderende impact.

Onderwijs Oriëntatie

Na onze paasviering hebben we onze studenten naar 4 basisscholen gestuurd voor hun onderwijs oriëntatie. Ons hoofddoel was dat de studenten tijd doorbrachten met de kinderen, het gedrag van de kinderen observeerden en de wereld van de leerkracht ervaren. Het was een plezierige ervaring voor ze. We hebben gezien dat onze studenten de potentie hebben om leerkrachten te worden met een hart voor kinderen.

Outreach Training

We zien ernaar uit om meer van het "Bijbelse Wereldbeeld" te delen met leerkrachten in het veld, tijdens het Outreach Programma in Mei!

In the picture: Makka Tabitha

Makka geeft aan dat ze veel van haar training leert, met name van Bijbelintegratie. "De persoonlijk reflecties inspireren mij tot nadenken en de creatieve activiteiten maken me actief. Zelfs tijdens de pauze wil ik doorgaan. Toen vorige maand Makka haar zus overleed, ervaarde ze de liefde van haar klasgenoten toen deze haar kwamen opzoeken. "We delen echt elkaars zorgen. Hun advies en gebed bemoeidgen mij en

mijn mensen thuis." Makka haar zus overleed tijdens de bevalling. De baby leeft nog, maak Makka maakt zich zorgen om de toekomst van dit nieuw geboren kindje. Ze vraagt ons te bidden voor het leven van deze baby. Makka: "Ik ben als een Rivier die altijd stroomt in zowel het droogte als natte seizoenen. We zullen Jezus altijd voor moeten laten gaan. Hij zegent wat we planten en Hij zal het laten groeien."

** A people in Sudan * Rooted in the Word * Glorifying God **